

## Foto uit het verleden

### Théophile Wery

Hij kijkt strak langs de fotograaf. Korte grijze haren en een donkere snor sieren zijn gezicht. Op het voorhoofd tekenen zich wat rimpels af. Volgens zijn Belgisch paspoort afgegeven in 1933 had hij blauwe ogen. Hij draagt een wit hemd met donkere das onder een colbert. Het ziet er keurig verzorgd uit.

Théophile Wery, één van de vier overgrootvaders van mijn vrouw Marjo en haar neven en nichten, geboren in Dison, België.

Een man waar mensen die hem kenden met veel respect over spreken. Ik heb hem nooit gekend en ben met veel interesse op zoek gegaan naar zijn geschiedenis. De zoektocht is nog niet afgerond.

Théophile wordt geboren in 1873 in het gezin van koetsier Henri Wery en Marie Tossaint die drie en halve maand getrouwd zijn. Hij wordt aangegeven als Théophile Hubert. Théophile blijft enigst kind, want zijn vader overlijdt al tien maanden na zijn geboorte. De kleine Théophile gaat wonen in het gezin van de zus van Marie, Sibilla. Zij is getrouwd met timmerman Josef Hustings en wonen in de gemeente Gulpen. Moeder Marie blijft in Dison wonen. In 1880 verhuist Théophile mee naar Beutenaken. Op zijn zeventiende verhuist Théophile voor twee en een half jaar naar Lemiers. Bij terugkomst in Beutenaken wordt in het bevolkingsregister als beroep 'wagenmaker' opgeschreven. Vervolgens gaat hij een half jaar als wagenmaker werken in Cadier en Keer om dan weer terug te gaan naar Lemiers.

Théophile krijgt verkering met Maria Luchtman uit Slenaken, naast Beutenaken. Op 8 juni 1899 trouwen ze. Maria komt dan ook in Lemiers wonen, waar Théophile als bakker werkt. Uit overlevering is bekend dat hij lekkere vlaaien kon bakken. Tijdelijk komen er ook nog twee oudere broers van Maria, Jan en Pieter, bij hen inwonen wat toen Lemiers 39 was. Ze krijgen in negen jaar

vier dochters. Het eerste dochtertje uit 1901, Maria, wordt maar anderhalf jaar oud en het vierde uit 1908, Maria Josephina zelfs maar vijf maanden.

Vraag is hoe hij de verzorging van Gretha en Maria opgevangen heeft, want zijn vrouw stierf al een maand na de geboorte van Maria Josephina...

In 1908 werkt hij weer als wagenmaker. Er bestaat nog een door hem gemaakte handkar, recent gerestaureerd door achterkleinzoon Wilfred.

Verder zijn er foto's van andere wagens die hij gemaakt heeft. Ook van een keukentafel, gemaakt voor zijn kleindochter Miny zijn er foto's.

In 1904 richt hij het kerkelijk zangkoor in Lemiers mee op. Op jubileumfoto's van het koor is hij vaker te zien.

Théophile woont en werkt in zijn eigen huis naast de kapel, wat nu Oud Lemiers 14 is. Was dat 100 jaar terug Lemiers 39? Ca. 1910 is het al op foto's te zien. Dochter Maria woont met haar gezin in bij

Théophile die hen mede onderhoudt. In '32 verhuizen ze allen voor anderhalf jaar naar Schaesberg en Kerkrade. Waarom? Ze komen snel weer terug. Het huis verkoopt hij aan zijn schoonzoon Bert, maar hij blijft er wonen.

In 1957 overlijdt Theophile. Zijn grafkist wordt voorafgegaan en gedragen door leden van zijn zangkoor. Hij is begraven op het kerkhof van Lemiers, maar het graf bestaat niet meer.